

# הרב צבי (הרשל) שכטר

## ראש ישיבה, פוסק הלכה, מגדולי הפוסקים והמשפיעים בארה"ב

ראה הקב"ה שצדיקים מועטים עמד ושתלן בכל דור ודור", שתילה זו אין משמעותה פיזור אלא שתילה בדוקא, בכל דור ודור נשתל הצדיק והמהיג המתאים לאותו דור אשר בכוחו לרומם ולהגביה את הדור.

בין שתי מלחמות העולם הגיע לארצות הברית של אמריקה, הגאון רבי יוסף דב סולובייצ'יק נסיך לממלכת התורה, נכדו של רבי חיים מברסק, גאון מופלא, אשר שינה את השיח התורני ישיבתי, שעד היום מאה שנה אחרי פטירתו, טובי המוחות מתייגעים לפענח את משנתו העיונית. מצאצאיו של רבי חיים מוולוז'ין, שהקים את הישיבה הראשונה (במתכונתה הנוכחית) בעולם.

הרב סולובייצ'יק הגיע לארה"ב, אמנם צעיר לימים, אך באמתחתו תואר ד"ר לפילוסופיה, השכלה רחבה במדעים, ומעל לכל ידיעה מעמיקה בכל מקצועות התורה. אמריקה של אותם הימים מקבלת גלי ענק של יהודים מאירופה הנסים על נפשם אל חיקה של ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. את מסורת בית אבא ושמירת מצוות, השאירו אחריהם באירופה, מעתה הכסף מדבר, ריצה סביב השעון לצבירת הון. אם יש דבר החשוב עבורם הוא שבנם ירכוש השכלה גבוהה כדי שיוכל להתפרנס בכבוד.

אז הפציע בשמיה של אמריקה, הרב סולובייצ'יק, הוא הגבר הוקם על לשנות את פניה של אמריקה. הציבור האמריקני ראה לפניו את משאת חיו, ד"ר לפילוסופיה, דובר אנגלית רהוטה וצחה, והוא בגדלותו סבור שתורה ומצוותיה עולים בחשיבותם על הכל, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף.

הרב סולובייצ'יק אינו מנהל מלחמה כנגד לימודי האקדמיה, ההיפך הוא הנכון, הרב סבור שאין סתירה, השכלה כללית אינה סתירה ללימוד תורה, גם תלמידי חכמים יכולים לעבוד למחייתם. באותה תקופה נבחר הרב לכהן כראש ישיבה בישיבה-אוניברסיטה מקום בו משלבים תורה עם אקדמיה, מקום בו צמחו אלפי תלמידיו של הרב סולובייצ'יק, יהודים העוסקים רוב היום למחייתם במקצועות חפשיים, ויחד עם זאת הם תלמידי חכמים מופלגים, הקובעים עיתים לתורה ומדקדקים במצווה קלה כחמורה. מלבד אלפי רבנים ודיינים מחוגי האורתודוקסיה המודרנית הפוזורים בכל יבשת אמריקה ומפיצים תורה ויהדות. כמה גדולים מעשיו של הרב סולובייצ'יק אשר העמיד דור שלם של יהודים יראים ושלמים, המקדשים שם שמים בכל הליכותיהם, והציל רבבות רבבות מהתבוללות בנכר.


כבר מצעירותו בלט הרב הרשל שכטר בין תלמידיו של הרב סולובייצ'יק, כבור סוד שאינו מאבד טיפה, שותה בצמא את דבריו של הרב הגדול, בהלכה, בפלפול, בעיון במחשבה ובאגדה, דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. וככזה נבחר לכהן כראש ישיבה בישיבה אוניברסיטה לצד רבו הגדול. הרב שכטר מתבטל התבטלות מוחלטת לרבו הגדול, את משנתו של רבו הגדול כתב בספרים רבים. עם כל היותו של הרב שכטר תלמיד מובהק לרב סולובייצ'יק, הוא נאמן בהחלט לדרכו ולסגנונו הוא. משנתו של הרב שכטר קולחת ופשטה, בכוחו לפשט ולהבהיר אף את הדברים היותר מסובכים בתלמוד ובהלכה.


עם הגיעו של הרב סולובייצ'יק לגיל הזיקנה, נדרש הרב שכטר למלא את החלל בהרבצת תורה, בהוראת הלכה ובפסיקה לתלמידיו בכל רחבי אמריקה. מידי שבוע מקדיש הרב יום שלם להשיב לשואלים מכל רחבי אמריקה, רבנים השואלים בכשרות, דיינים הנועצים בו בהלכות גיטין וקידושין, והרב כדרכו עובר מנושא לנושא, כששבילי ההלכה כולם נהירין לו. היהדות האורתודוקסית - מודרנית בארה"ב רואה ברב שכטר גדול בישראל, אשר על פיו ישק דבר, והוא מורה דרכה ומאיר נתיבתה. הרב מוזמן לשיעורים בכל רחבי אמריקה ואף בארץ הקודש, רבים נוהרים לשיעוריו, בשל בהירות לשונו וצחות מחשבתו.


הרב שכטר איש צנוע ונעים הליכות, עונה לכל שואל בסבלנות ובמתינות, משיב לקטן ולגדול, אינו מחזיק טובה לעצמו, סמל ומופת באישיותו ובהליכותיו.

על כל אלה מצאה ועדת הפרס את הרב צבי (הרשל) שכטר ראוי לפרס כץ לשנת תשע"ד.

ובאנו בזאת על החתום:

  
הרב אבנר  
אבן ישראל (שטיינזלץ)

  
פרופסור  
מנחם בן ששון

  
הרב ישראל  
מאיר לאו