

לפרשת כי תבוא – תשע"ו

קשר האדם ואלוהיו

דר' אפי פז

אבי בשעתו, יצא מגרמניה בשבת פרשת כי תבוא והגיע לארץ בפרשת כי תבוא. באפן כללי פרשת כי תבוא מדברת על הדברים היום יומיים שעלינו לעשות כשנגיע לארץ. החל ממתן מעשרות וכלה בשמירת כל החוקים והמצוות ולשמוע בקולו. בצד תיאור השפע שיהיה לעם, אם ילכו בדרך הנכונה, מתוארים בהרחבה מודגשת עד כדי איום

והפחדה, כל הצרות והכישלונות שיהיו מנת חלקנו אם לא נלך בדרך הנכונה. מבחינה תיאולוגית, הפרשה "מאכזבת" היא מדברת בשפה "נמוכה" המובנת לכל אחד, וסיכומה הוא: "תשמע בקולי, יהיה לך טוב, לא תשמע בקולי יהיה גרוע." משפטים אחרים בעלי משמעות "עמוקה" ביחס לארץ ישראל מופיעים דווקא בתחילת ספר דברים

ונראה לי כי מקומם היה צריך להיות בפרשתנו!!!

בתחילת ספר דברים משווה משה בין מצרים לבין ארץ ישראל וכך הוא אומר:

כי הארץ, אשר אתה בא-שמה לרשתה--לא כארץ מצריים היא, אשר יצאתם משם: אשר תזרע את-זרעך, והשקית ברגלך כגן הירק. יא והארץ, אשר אתם עוברים שמה לרשתה--ארץ הרים, ובקעות; למטר השמיים, תשתה-מים. יב ארץ, אשר-יהוה אלוהיך דורש אותה: תמיד, עיני יהוה אלוהיך בה--מראשית השנה, ועד אחרית שנה. דברים פרק יא: דברי משה תמוהים!!!

הרי לכאורה ארץ מצרים עדיפה על ארץ ישראל, במצרים יש שפע מים אתה משקה ברגלך מתי שתרצה מתוך מימי הנילוס הזורם כל השנה. ואילו בארץ אתה זקוק לגשם וחי ב-אי וודאות!!!

אז מה היתרון שיש בארץ ישראל ??? משה מנסה להסביר לעם שארץ ישראל היא לא כארץ מצרים אלא יותר "גרועה" ממנה ??? לא יתכן שזו כוונת משה !!! אז איך נסביר את הרעיון שמשה מנסה

להגיד ודרכו לשכנע את העם כי בארץ ישראל המצב טוב יותר מאשר במצרים?

נראה לי כי משה מנסה לומר כי הקשר בין האדם לאלוקים בארץ ישראל הוא יותר טוב מהקשר שלו

במצרים. המצרים בעקבות הנילוס הנותן מימיו באופן שוטף ועקבי, גרם להם להתנתק מבורא עולם,

הם הרגישו כי "כוחי ועוצם ידי" עשו כל אלה, וגם ליאור הם אמרו "אני עשיתיננו" לא היה להם קשר

עם אלוקים כי הם לא צריכים אותו, יש להם הכל! ועל כן הם גם חושבים שאלוקים לא מתייחס אליהם.

אך בארץ ישראל, כאשר אתה נזקק למים בכל יום, אתה תלוי באלוקים (או בטבע, בכח עליון) ומשה מבטיח להם כי ארץ ישראל היא לא כמצרים, אלא "אָרֶץ יְשׁוּעָה לְיִשְׂרָאֵל" רש אֵלֶיךָ תִּתֵּן מִיָּד

עיני יהוה אלוהיך בה--מראשית השנה, ועד אחרית שנה

יש קשר הדוק בין אלוקים ואדם, וזה מה שחשוב ביותר לאדם, הקשר עם אלוהיו.