

# לפרשת בראשית – תשע"ה

## אמהות וקרייה, מספרה של מרים שפיר האוסמן

### חנה בן כוכב

הזורע חיטה דואג לשנה  
הנוטע עצים דואג לשנים  
המחנך נפשות דואג לדורות  
(יאנוש קורצ'ק)

שורות נפלאות אלה של יאנוש קורצ'ק עלו מבוחי כשהגיע לידי הספר המקורי שכתבה מרים שפיר-האוסמן "רעיון עבודה שבועי". הפתעה נפלאה ומנחמת הייתה לי במפגש עם הספר המביא היבטים תעסוקתיים בפרשיות השבוע.

הספר הוקדש לזכר אמה, פנינה (פאני) שנספתה בתאונת דרכים בבוקר יום חמישי, ח' בכסלו תשנ"ט.

מרים גדלה בקהילתנו בבית ההורים, גרשון ופני האוסמן עם שתי אחיותיה פיונה ונאווה, למדה בבי"ס אמונים והייתה חברת בני עקיבא ככל ילדי הקהילה. משפחה אהובה, חרוצה ופעילה.

כולנו היינו המומים כשמענו על התאונה המחרידה שבה נספתה אם המשפחה. ליוונו אותם במשבר הקשה כשותצפים לצער ולאבל.

עברו שנים, הבנות סיימו את לימודיהן ובנו משפחות.

מרים סיימה תואר שני בלימודי העבודה, הקימה את "אבני דרך" - מכון לייעוץ בניהול קריירה, היא מעבירה סדנאות ועוזרת לרבים במציאת הדרך לעשייה משמעותית וקידום בקריירה.

בספר מופיעה חקירת רעיון העבודה בהיסטוריה האנושית מבחינה פילוסופית והיסטורית והבלטת הרעיונות במקורותינו בנושאים אלה.

באמצעות פרשיות השבוע מרים מגיעה לתחומים רבים שבהם התורה מביאה היבטים תעסוקתיים כמו מימוש ועשייה בתוך כוחו פנימי, ניהול משותף, הרשות הניתנת לאדם לעשייה וליצירה או מנוחה מעבודה בשבת.

הקטע שברצוני לצטט הוא זה המדבר על "אמהות וקריירה":

"ויקרא האדם שם אשתו חוה כי היא היתה אם כל חי"

חוה הייתה הראשונה בשנים אשר זכתה לקבל את תפקיד האמהות לדורות. תפקיד זה ניתן לה כחלק ממימושה כאשה הראשונה בתולדות האנושות. בימינו נשמעות קריאות רבות להשוואת זכויות האישה לזכויות הגבר בעבודה וקריאות לנשים שלא לוותר על הקריירה אל מול האמהות. דומני כי המקור לקריאות אלו אינו מביא בחשבון כי האמהות עצמה ניתנה כזכות לאישה ונדרשתלה כחלק ממימושה בעולם הזה. על מנת שאישה תממש את ייעודה, עליה למצוא את האיזון הנכון בין אמהות לקריירה. דחיית הקריירה לגיל מבוגר או פיתוחה ההדרגתי לצד האימהות אינם מהווים בהכרח ויתור על מימוש אישי, כי אם שילוב מנצח של המימוש המדוייק.

פנינה האוסמן ז"ל